

Hej - jeg hedder Inger og bor på Søparken sammen med min mand Kurt. Vi har fire voksne døtre, fire dejlige svigersønner og en flok skønne børnebørn. Jeg er årgang 62 og har været dagplejer samlet set i 27 år. Jeg er uddannet som farmakonom og senere (2013) blev jeg uddannet som pædagog.

Det er vigtigt for mig, at jeres barn trygt og glad får taget afsked om morgenen. Det giver en god start på dagen for os alle. Ved afhentning er der altid tid til en snak om, hvordan barnets dag er gået.

Jeg støtter op om børnenes "vil selv" og "kan selv" med smil og opmuntring, så de bliver selvhjulpne og får et stærkt selvværd.

Vi synger og læser sammen hver dag, og taler rigtig meget med hinanden om alt fra sjove oplevelser til svære følelser.

Jeg har fokus på årets gang i Dansk kultur og markerer årstiderne og højtiderne med sange, lege og små kreative projekter i fællesskab med børnene.

Indendørs har jeg store lyse selvstændige lokaler til mine dagplejebørn. Ude står en stor lukket have til fri afbenyttelse. Her er græsplæne at tumle på, træer/buske at gemme sig bag og flise gange at køre på. Her er sandkasse, legehus, gyngesæde, rutsjebane og ikke mindst mudderkøkken med rigtige køkkenting, som børnene bruger flittigt.

Jeg elsker at tage børnene med på tur på ladcyklen, gerne sammen med en god kollega og hendes børneflokk. Vi søger ud i naturen i uvejsomt terræn, kravler på skråninger, rutsjer eller ruller ned, kigger på dyr og leger med naturens materialer og meget andet sjovt. Tillader vejret det, har vi selvfølgelig madpakke med.

Vi har mange skønne rekreative steder i nærområdet, som vi besøger flittigt. Vi er ude hver dag og klæder os på efter vejret.

Jeg har verdens bedste job og sødeste kolleger